

PHIẾU BÀI TẬP SỐ 40

1. Ghi lời giải các câu đố sau.

<p>a. Mùa gì nóng bức Trời nắng chang chang Đi học, đi làm Phải mang mũ nón?</p>	<p>Là mùa</p>
<p>b. Mùa gì rét buốt Gió bắc thổi tràn Đi học, đi làm Phải lo mặc ấm?</p>	<p>Là mùa</p>
<p>c. Mùa nào mưa bụi li ti Đào mai đua nở, bà đi hội chùa?</p>	<p>Là mùa</p>
<p>d. Mùa nào lắm thị nhiều na Có hương cốm mới, có hoa cúc vàng?</p>	<p>Là mùa</p>

PHIẾU BÀI TẬP SỐ 40

2. Chọn từ phù hợp điền vào chỗ trống.

- a) Miền Bắc có bốn mùa. Mùa xuân, tiết trời (1)
Mùa hè, trời nắng(2) Mùa thu có gió.....(3)
Mùa đông (4) .

(heo may, ấm áp, giá lạnh, chang chang)

- b) Miền Nam lại có hai mùa. Mùa, bầu trời trong xanh,
nắng trải khắp nơi. Mùa, trời đầy mây trắng đục.
Mưa nhiều vào chiều tối nhưng tạnh rất nhanh.

(mưa, khô)

3. Chọn từ trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống cho thích hợp.

- a) Khi mùa xuân đến, tiết trời(lạnh buốt, ấm áp,
xanh tươi), cây cối đâm chồi nảy lộc.
- b) Thời tiết mùa hè..... (nóng nảy, nóng nực, mát mẻ)
- c) Mùa thu, trời (se se lạnh, oi nồng , lạnh cóng)
- d) Từng đợt gió mùa đông bắc ào ào thổi về làm cho thời tiết trở
nên(giá lạnh, mát mẻ, âm u).

PHIẾU BÀI TẬP SỐ 40

4. Nói với bạn của mình 2 – 3 câu giới thiệu về một mùa mà mình yêu thích, trong đó có một câu nêu cảm xúc.

.....

.....

.....

.....

.....

5. Viết 4 – 5 câu thuật hoạt động em thấy thích thú vào dịp Tết Nguyên đán hoặc Tết Trung thu.

.....

.....

.....

.....

.....

PHIẾU BÀI TẬP SỐ 40

1. Ghi lời giải các câu đố sau.

<p>a. Mùa gì nóng bức Trời nắng chang chang Đi học, đi làm Phải mang mũ nón?</p>	<p>Là mùa ...hè.....</p>
<p>b. Mùa gì rét buốt Gió bắc thổi tràn Đi học, đi làm Phải lo mặc ấm?</p>	<p>Là mùa ...đông....</p>
<p>c. Mùa nào mưa bụi li ti Đào mai đua nở, bà đi hội chùa?</p>	<p>Là mùa ...xuân....</p>
<p>d. Mùa nào lắm thị nhiều na Có hương cốm mới, có hoa cúc vàng?</p>	<p>Là mùa ...thu.....</p>

PHIẾU BÀI TẬP SỐ 40

2. Chọn từ phù hợp điền vào chỗ trống.

- a) Miền Bắc có bốn mùa. Mùa xuân, tiết trời**ấm áp**..... (1)
Mùa hè, trời nắng **chang chang** (2) Mùa thu có gió.**heo may**.(3)
Mùa đông**giá lạnh**..... (4) .

(heo may, ấm áp, giá lạnh, chang chang)

- b) Miền Nam lại có hai mùa. Mùa**khô**....., bầu trời trong xanh,
nắng trải khắp nơi. Mùa**mưa**....., trời đầy mây trắng đục.
Mưa nhiều vào chiều tối nhưng tạnh rất nhanh.

(mưa, khô)

3. Chọn từ trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống cho thích hợp.

- a) Khi mùa xuân đến, tiết trời**ấm áp**.....(lạnh buốt, ấm áp,
xanh tươi), cây cối đâm chồi nảy lộc.
- b) Thời tiết mùa hè.....**nóng nực**..... (nóng nảy, nóng nực, mát mẻ)
- c) Mùa thu, trời**se se lạnh**..... (se se lạnh, oi nồng , lạnh cóng)
- d) Từng đợt gió mùa đông bắc ào ào thổi về làm cho thời tiết trở
nên**giá lạnh**.....(giá lạnh, mát mẻ, âm u).

PHIẾU BÀI TẬP SỐ 40

4. Nói với bạn của mình 2 – 3 câu giới thiệu về một mùa mà mình yêu thích, trong đó có một câu nêu cảm xúc.

GỢI Ý:

HS1: **Tớ rất thích mùa xuân.** Mùa xuân làm cho cây lá xanh mát. Hoa đào nở đầy cành. Cả hoa mai cũng nở vàng rực.

HS2: **Thế là mùa hè mình mong ước đã đến rồi!** Mùa hè đến, có rất nhiều hoa quả ngon. Mùa hè đến, bố mẹ sẽ cho mình đi nghỉ mát, mình sẽ được về quê chơi.

HS3: Cậu có thích mùa thu không? **Còn tớ thích lắm.** Mùa thu tiết trời mát mẻ. Mùa thu có nắng vàng, trời trong xanh. Mùa thu còn có cả hoa cúc vàng tươi, có mùi hương cốm. **Rằm Trung thu, bọn tớ còn được rước đèn, phá cỗ cùng các bạn, vui ơi là vui!**

HS4: Bà và mẹ mình hay nói mùa đông lạnh như cắt da cắt thịt nhưng **mình lại rất thích mùa đông.** Mình có 3 chiếc áo bông sặc sỡ để diện mùa đông. Nhà mình có bếp rộng, nhiều hôm, bố mình đốt lửa cho cả nhà quây quần sưởi ấm và nướng sắn nữa. Đêm nào mình cũng được ngủ ngon trong chăn ấm, **thích lắm cơ.**

HS5: **Mình rất thích mùa nước nổi.** Nước tràn ngập cả nền nhà, cá cũng theo nước vào nhà. Anh em mình ngồi trong nhà lấy vợt bắt cá cho vào lọ. Bé Mai còn xếp thuyền giấy thả nữa. Có hôm cả hai anh em còn tập bơi trong nhà luôn. **Mê lắm.**

PHIẾU BÀI TẬP SỐ 40

5. Viết 4 – 5 câu thuật hoạt động em thấy thích thú vào dịp Tết Nguyên đán hoặc Tết Trung thu.

GỢI Ý:

HS1: Vào Tết trung thu, em **thích nhất** được đi rước đèn. Mẹ mua cho em một chiếc đèn ông sao **rất đẹp**. Buổi tối, em **háo hức** chờ có tiếng nhạc để chạy đi rước đèn. Các bạn có rất nhiều loại đèn khác nhau. Chúng em nối đuôi nhau xách đèn đi khắp xóm, vừa đi vừa hát. **Thật là vui!**

HS2: Vào dịp Tết nguyên đán, trường em tổ chức Hội chợ quê **rất vui!** Ở chợ quê có nhiều loại bánh **ngon tuyệt** như bánh giò, bánh khoai, bánh ngọt... Chúng em được chơi nhiều trò **thú vị** như tô tượng, nặn tò he, gấp cào cào lá...Sau đó, cả nhóm em còn được xem những tiết mục ảo thuật **rất hấp dẫn**. Em **rất thích** ngày hội chợ quê.

HS3: Em rất mong Tết đến. Vào dịp Tết, mẹ sẽ cho em đi chợ hoa, cho em phụ mẹ gói bánh chưng. Cả nhà em sẽ cùng nhau đón giao thừa, cùng xem chương trình Táo quân vui nhộn. Có hôm cả nhà còn đi xem pháo hoa. Mong một Tết, bố sẽ đưa em đi chơi xuân, chúc Tết ông bà. Thích nhất là được ông bà, chú bác mừng tuổi. Vui ơi là vui!